



Böda hembygdsförening verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen under 2019:

Ordförande: Börje Andersson

Vice ordförande: Lennart Bohlin

Sekreterare: Kerstin Svensson

Kassör: Gugge Björstad

Ledamöter: Torbjörn Johansson, Siv Östenberg, Gertie Jonasson, Rolf Jakobsson och Bo Österberg

Ersättare: Roger Svensson och Lisbeth Österberg

Revisorer: Bengt Thorsander och Ulf Wollström

Revisorssuppleanter: Berit Harrysson och Ann-Margret Lindholm

Valberedning: Maud Wollström sammankallande, Anne Jakobsson och Ingela Sand.

Föreningen har under 2019 bestått av 523 medlemmar och styrelsen har träffats vid 8 protokollförda styrelsemöten.

Årsmöte 2019

Den 10 mars var det årsmöte i Böda församlingshem. Ett 40-tal personer var närvarande vid mötet. Dagens inbjudna gäster var Fäntera från Fööe, Ing-Marie Samuelsson och Ingvor Petersson, som berättade om Föradialekten och berättade roliga historier på detta, ibland obegripliga mål. Ett uppskattat inslag som gav upphov till många glada skratt.

Invigning av nya naturum Trollskogen 20 april

Hembygdsföreningen medverkade vid invigningen av nya naturum på påskaftonen. Vi hade påsklotteri med påskägg som vinster och sålde en del böcker. Evenemanget lockade flera tusen besökare. Hembygdsföreningen och andra föreningar i socknen har ett samarbete med naturum Trollskogen och under året har det varit fyra möten, där Kerstin Svensson har deltagit.

Valborgsfirandet i Byxelkrok lockade som vanligt många besökare. Torbjörn Johansson vårtalade, en repris från föregående år, då det urusla vädret fick publiken att vända och gå hem, och Neptuni Drängar sjöng. Evenemanget är ett samarbete mellan kyrkan, BAIK och hembygdsföreningen.

Öland spirar 10-11 maj

Under två dagar hade vi öppet vid hembygdsgården med plantförsäljning, kaffeservering, korvgrillning, lotteri och öppethållande i Butiken. Vi hade tur med vädret och en jämn ström av besökare under båda dagarna.

Gökotta 30 maj.

Det kändes naturligt att förlägga årets gökotta till naturum Trollskogen och ge många nyanlända fritidsboende möjligheten att bli guide runt i de nya byggnaderna av Stina Nilsson, som också tog oss med på en kortare tur ut i naturen. Ingen gök hördes men väl en del andra fåglar. Ett 40-tal personer deltog.

Midsommarfest är en tradition och som vanligt inleddes den med en kort gudstjänst i Böda kyrka. Musik, sång och dans hör till. Lars-Peter Åhs och Torsten Nordander spelade tillsammans med Mats Grim. Det här året förstärktes musiken av några gästande amerikaner med svenskt påbrå. Bo Svensson, Kerstin Bohlin och Sonja Grim sjöng och ledde dansen.

Kvällen innan klädde vi midsommarstången och planerade firandet.

Sommaröppet vid hembygdsgården vardagseftermiddagar 8 juli – 31 juli.

Trots sommarens ibland outhärdliga hetta, hade vi nästan lika många besökare som föregående sommar. Vi sålde också bra av vårt utbud och många uppskattar vårt öppethållande, både tillfälliga besökare och boende på orten, som tittar in lite då och då för att prata bort en stund. Vår försäljning lockar också in besökare, som annars bara skulle passera förbi. Det är så roligt att fånga deras intresse för de gamla stugorna och berätta om socknens historia.

Hembygdsdagen firades den 25 juli. Försäljning, lotteri, servering och korvgrillning stod på programmet denna varma dag. Ulf Wickbom presenterade

sin nya bok om Hunderum och Mats och Sonja Grim bjöd på medryckande sång och musik. Trots värmeböljan orkade ett 60-tal personer besöka oss.

Ölands skördefest 27-28 sep

Detta år valde vi att ha öppet fredag-lördag. Vi serverade pumpasoppa, korv och kaffe och hade utökat vår försäljning med ett extra möbeltält. Kung Gustaf V hade i dagarna flyttat från Skäftekärr till hembygdsgården och han blev lite extra uppmärksam av alla besökare.

Julmässa Skäftekärr 1-2 nov

Lisbeth Österberg höll i lotteriet i stora tältet och Kerstin Svensson sålde böcker med mera inomhus. Mässan var välbesökt som alltid.

Sockenfrågesport 5 nov

Ett 20-tal duktiga Ölandskännare samlades i Nybygget och slog sina kloka huvuden ihop över fikakoppar och frågeformulär. Vi fick ihop 16 rätt av 20 möjliga och känner oss nöjda. Det var flera poäng bättre än förra gången det var sockenkamp.

Höstfest 15 nov gick av stapeln i Böda församlingshem. Kroppkakor hör förstås till och dessutom hembakat bröd från Gertie Jonasson. Detta år kom kroppkakorna från Evas. Tobias Berger var inbjuden för att berätta om projekt "Rädda gädda" och vår våtmark Brokhål norr om Böda hamn. Ett intressant föredrag, där vi ser fram emot fortsättningen.

Kyrkkaffe 1:a advent. Hembygdsföreningen bjöd på ett välbesökt och uppskattat kyrkkaffe efter adventsgudstjänsten och passade också på att sälja den alldeles nyutkomna Öländsk Bygd.

Norrgårdens julmarknad. Den 7:e december var det julmarknad i Norrgården, Byxelkrok. Lisbet Österberg och Kerstin Svensson sålde lotter och böcker på denna trevliga marknad i det mindre formatet.

Studiecirkarna i samarbete med Vuxenskolan har rullat på. Under 2019 pågick följande cirklar:

- Gamla tider, 2 grupper
- Vård av gamla byggnader
- Säker föreningsgård
- Vård och funktion av väderkvarnar
- Digitalisering av gamla föremål

Kjell Persson ansvarar för cirkarna tillsammans med Vuxenskolan.

Byggnaderna: I slutet av året uppmärksammades att taket på Gula stugan är i stort behov av renovering. Ett arbete som kommer att starta i början av 2020.

Tisdagsgubbarna. Tisdagar mellan nio och tolv träffas en liten grupp ”gubbar” och fixar med allt som behövs, från underhåll av byggnader och kvarnar till gräsklippning och annan gårdsskötsel. Som omväxling tillverkar de fågelholkar ibland.

Hemsidan. Bo Österberg heter vår webmaster som kontinuerligt fyller på hemsidan med nyheter och kommande programpunkter. Vi har även en sida på Facebook som Kerstin Svensson håller i.

Lotteriansvarig. Lisbeth Österberg är lotteriansvarig.

Öländsk Bygd. Torbjörn Johansson är Bödås representant i redaktionskommittén.

Ett stort tack! Vi vill tacka alla som bidragit på olika sätt till utvecklingen av vår hembygdsförening. Vår högsta önskan inför kommande år är att flera vill komma med i vårt arbete, tex hos ”Tisdagsgubbarna” eller kanske hålla i någon helt ny aktivitet. Vi som håller på vet att det är ett givande och uppskattat arbete.

STYRELSEN

Böda hembygdsförening