



Böda hembygdsförening verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen under 2018:

Ordförande: Börje Andersson

Vice ordförande: Lennart Bohlin

Sekreterare: Kerstin Svensson

Kassör: Gugge Björstad

Ledamöter: Torbjörn Johansson, Siv Östenberg, Gertie Jonasson, Rolf Jakobsson och Bo Österberg

Ersättare: Roger Svensson och Lisbeth Österberg

Revisorer: Bengt Thorsander och Ulf Wollström

Revisorssuppleanter: Berit Harrysson och Ann-Margret Lindholm

Valberedning: Maud Wollström sammankallande, Anne Jakobsson och Ingela Sand.

Föreningen har under 2018 bestått av 546 medlemmar och styrelsen har träffats vid 10 protokollförda styrelsemöten.

Årsmöte 2018

Den 11 mars var det årsmöte i Böda församlingshem. Ett 20-tal personer var närvarande vid mötet. Lennart Bohlin informerade om utbyggnaden av hamnen i Byxelkrok och Sven-Göthe Lidheim berättade om hur det var när Byxelkrok var Årets Ölandsby med anledning av att Böda blev utsedd till Årets Ölandsby 2017.

Valborgsfirandet i Byxelkrok lockade som vanligt många besökare. Torbjörn Johansson vårtalade och Neptuni Drängar sjöng. Tråkigt nog var vädret så

uruselt det här året, att de flesta gick hem innan högtidligheterna var avslutade. Evenemanget är ett samarbete mellan kyrkan, BAIK och hembygdsföreningen.

Öland spirar 10-12 maj. I år ansvarade hembygdsföreningen för invigningen av det allt större evenemanget "Öland spirar". Cirka 400 personer besökte hembygdsgården, där vårt program från scenen blev mycket uppskattat. Tack Kerstin Bohlin, Helena Stegert, Elvira Ahlström och Gubbröra som underhöll publiken. Kerstin Svensson höll invigningstalet och sedan hade vi öppet i dagarna tre med försäljning, servering av våfflor och pumpasoppa med mera. Kerstin Bohlins och Helena Stegerts monologer finns att läsa i Öländsk Bygd 2019.

Gökotta 26 maj. Årets gökotta var förlagd till Böda skans, där Gösta Toreld berättade om hamnområdets historia och Kerstin S berättade om naturen runt omkring.

Midsommarfest är en tradition och som vanligt inleddes den med en kort gudstjänst i Böda kyrka. Musik, sång och dans hör till. Lars-Peter Åhs och Torsten Nordander spelade tillsammans med Mats Grim. Bo Svensson, Kerstin Bohlin och Sonja Ödell sjöng och ledde dansen.

Kvällen innan träffas en trogen liten skara och ordnar allt, inklusive utsmyckningen av midsommarstången. De har ingenting emot att bli flera!

27 juni fick vi besök av en busslast med anhörigvårdare från Nybro kommun. Kerstin tog emot och berättade om norra Ölands historia och visade runt i stugorna vid hembygdsgården.

7 juli tog vi mot Sällskapet Ölänningarna. Anita Andersson guidade i Böda kyrka, därefter fortsatte sällskapet till församlingshemmet, där vi bjöd på kaffe. Kerstin berättade om våra stugor vid hembygdsgården och efter den korta promenaden över gatan, fick alla möjlighet att titta runt i de gamla stugorna och beundra Nybygget.

Sommaröppet vid hembygdsgården vardagar 2juli – 2 aug. Trots sommarens ibland outhärdliga hetta, hade vi nästan lika många besökare som föregående sommar. Vi sålde också bra av vårt utbud. Vi vill passa på att tacka alla som skänkt loppisgrejer och särskilt Ellen Nordström, Sveaskog, som såg till att vi fick plocka det vi ville från uthyrningsstugorna i Nabbelund före avyttringen av fastigheterna. Vi tackar också familjen Hans Arne, som skänkte det mesta av inredningen i sommarhuset i Hagskog inför stundande försäljning. Dessa gåvor har gett oss ett mycket gott tillskott i kassan.

Hembygdsgdagen firades den 2 aug. Försäljning av böcker med mera ingick liksom limpbak i Rotmossas stuga. De som ville kunde också grilla korv på den varma askan efter brödbaket. Dagens inbjudna gäst var Björn Luning, som berättade om sin senaste bok.

23 aug hade vi ett kärt besök vid hembygdsgården då Åkerbohemmet och föreningen Omtanken besökte oss. Ett 30-tal boende och personal drack medhavt kaffe i det sköna vädret medan Kerstin berättade om stugorna och personerna som bott där.

Ölands skördefest 27-29 sep

Med anledning av "Årets Ölandsby" hade vi extra mycket öppethållande under skördefesten. Under tre dagar serverade vi soppa, korv och våfflor samt kaffe. Försäljning och lotteri plus flera "gästförsäljare" av hantverk med mera, bidrog till riktigt lyckade dagar, då det aldrig var tomt runt hembygdsgården.

Gamla bilder och dokument. Den 24 okt kom Ann-Charlotte Magnusson från Ölands museum, Himmelsberga och lärde oss bland annat var man kan hitta gamla kartor och annan info på nätet. Vi hade öppet mellan 14 och 20 och bjöd på kaffe och smörgås. 17 personer uppmärksammade detta.

Höstfesten gick av stapeln i Böda församlingshem den 16 november. Kroppkakor hör förstås till och dessutom hembakat bröd från Gertie Jonasson. Detta år kom kroppkakorna från Ninnis. Mary Simonsson spelade och ledde allsången och Kerstin S visade årets naturbilder från norra Öland.

Studiecirkelarna i samarbete med Vuxenskolan har rullat på. Gamla tider med två grupper och Närodlat är bäst, också två grupper. Dessutom Vård av gamla byggnader. Kjell Persson är studiecirkelansvarig

Kyrkkaffe 2:a advent. Hembygdsgården bjöd på ett välbesökt och uppskattat kyrkkaffe efter adventsgudstjänsten.

Norrgårdens julmarknad. Den 8:e december var det julmarknad i Norrgården, Byxelkrok. Siv Östenberg och Kerstin Svensson sålde lotter och böcker.

Byggnaderna: Gör gärna ett besök vid något av våra evenemang och se hur vår hembygdsgård ständigt förbättras.

Hemsidan. Bo Österberg heter vår webmaster som kontinuerligt fyller på hemsidan med nyheter och kommande programpunkter. Vi har även en sida på Facebook som Kerstin Svensson håller i.

Lotteriansvarig. Siv Östenberg har varit ansvarig för lotteriverksamheten under närmare tjugo år, men har nu beslutat sig för att lämna ifrån sig ansvaret för lotterierna. Ett stort tack till Siv för allt nedlagt arbete!

Öländsk Bygd. Kerstin Svensson arbetade som Bödas representant i redaktionskommittén för sista året. Hon har arbetat med boken under tio år och efterträdes nu av Torbjörn Johansson.

Ett extra stort tack i år! Vi vill tacka alla som bidragit på olika sätt till utvecklingen av vår hembygdsförening. Medlemsantalet ökar och vi känner att våra aktiviteter är uppskattade. En liten tapper skara har i år lagt ner mycket extra tid och arbete för att göra året som "Årets Ölandsby" minnesvärt och uppmärksammat. Vår önskan inför 2019 är att flera känner sig välkomna att delta aktivt i vårt arbete med föreningen.

STYRELSEN

Böda hembygdsförening